

Ως ιατρός και ως απλός άνθρωπος έχω την ανάγκη, να δημοσιοποιήσω μια προσωπική μου περιπέτεια υγείας για να ενημερωθούν τόσο οι συνάδελφοί μου όσο και όλη η κοινωνία και φυσικά το κράτος, για το υπέρτατο αγαθό της υγείας και της ζωής των ανθρώπων που άλλωστε είναι γνωστό, αλλά στις δύσκολες μέρες που ζούμε όλοι μας καλό είναι να το υπενθυμίζουμε.

Πρίν από πέντε μήνες ξημέρωμα 10ης Νοεμβρίου 2015,είχα την ατυχία να υποστώ βαρύτατο ΑΕΕ μεταφέρθηκα εγκαίρως από το ΕΚΑΒ (που το ευχαριστώ) ,για την αμεσότητα του ,στο Νοσοκομείο ΓΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ) στα εξωτερικά ιατρεία του νευρολογικού τμήματος, όπου όλο το τμήμα αντέδρασε πολύ γρήγορα και έκαναν ότι μπορούσαν για μένα.

Εγινε MRI και διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για θρομβικό ΑΕΕ ,έγινε θρομβόλυση που δυστυχώς δεν απέδωσε και τότε ένα άλλο τμήμα καλείται να με βοηθήσει το ακτινολογικό και οι ακτινοεπεμβατικοί καλούντε να δώσουν την λύση με εκτομή των θρόμβων από τον εγκέφαλο.

Σε έναν αγώνα δρόμου ο Κος Νικόλαος Πτώχης και οι συνεργάτες του ,ο οποίος να τονιστεί ότι ήταν εκτός υπηρεσίας ξεκινάει μια άνιση μάχη με τον ανελέητο χρόνο ,ο οποίος περνούσε και φυσικά κατέστρεφε κάθε ελπίδα για ανάκαμψη.Πάλεψαν με πάθος και πίστη για την ζωή μου και τα κατάφεραν είμαι ζωντανή, και κάνω τα πρώτα μου βήματα ,βλέπω ,αισθάνομαι και χαίρομαι το παιδί μου και την οικογένεια μου και έχω την ανάγκη να πώ στους γιατρούς μου «Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε πίσω την ζωή μου»!

Με αυτήν την επιστολή ελπίζω να γίνει γνωστό στον απλό πολίτη, μέχρι και σε κάθε υπεύθυνο του υπουργείου υγείας ότι αυτοί οι άνθρωποι-ιατροί πρέπει να συνεχίσουν να έχουν την δυνατότητα να παρέχουν τις γνώσεις και τις υπηρεσίες τους για πάντα σε όλους εμάς ,για να συνεχίσουμε να ζούμε και να εργαζόμαστε ,και να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στο κοινωνικό σύνολο.

Με εκτίμηση

Κλεονίκη Μαστροδημήτρη

Ιατρός Νεφρολόγος