

Αθήνα, 26/4/2018

ΠΡΟΣ: Γεν.Νοσ.Νοσημ.Θώρακος «Η Σωτηρία»

ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Υγείας

Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

26/4/2018

27773

Αγαπητοί κύριοι,

Με τη παρούσα επιστολή θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα ανθρώπων του ιατρικού προσωπικού του Νοσοκομείου «Σωτηρία» στην 7η Κλινική, που με το παράδειγμά της υπενθυμίζει το μεγαλείο, το ήθος, τον ηρωισμό και τον πολιτισμό των ανθρώπων του τόπου μας. Ένός τόπου που η άρνηση ανάληψης της ευθύνης αποτελεί την βασική του «ασθένεια».

Είμαι η συγγενής ασθενούς που πρόσφατα διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα. Έπειτα από μία σειρά μακροχρόνιων νοσηλειών βρισκόμαστε σήμερα στο στάδιο έναρξης χημειοθεραπειών. Έτσι ξαφνικά βρέθηκα στη θέση χιλιάδων συμπολιτών μου που καλούνται να στηρίξουν τον έναν δικό τους άνθρωπο που νοσεί. Μέσα από αυτή τη θέση μπορεί κανείς να αντιληφθεί στην πραγματική του διάσταση το δημόσιο σύστημα υγείας με την ανοργάνωτη και συχνά δαιδαλώδη δίχως νόημα δομή και τις σημαντικές ελλείψεις υλικών αλλά κυρίως ανθρώπινου δυναμικού.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες ιατροί και νοσηλευτές καλούνται καθημερινά να ανταπεξέλθουν στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες για αξιοπρεπή περίθαλψη των πολιτών. Και ναι αυτοί οι ολίγοι με τα κουρασμένα πρόσωπα και άκρα από τις υπερωρίες και τα δεκάδες περιστατικά που αναλαμβάνουν καθημερινά, καταφέρνουν να αντιμετωπίζουν με αξιοπρέπεια την ασθένεια και τον πόνο, την οργή, τον φόβο και τους δύστροπους χαρακτήρες. Αυτοί οι ολίγοι που έμειναν πίσω δίχως έπαυση, να στηρίξουν ένα σύστημα που υπάρχει και λειτουργεί από την δική τους υπέρβαση.

Από την βαθιά αίσθηση καθήκοντος, από τις αρχές τους που υπηρετούν καθημερινά.

Από την ανθρωπιά τους.

Σε μία κοινωνία που προβάλλει και τρέφεται από το κακό οφείλουμε να προβάσουμε και να τροφοδοτούμε το καλό ώστε ο κόσμος να έχει ελπίδα. Οι μικρόκοσμοι όπως οι ζωές στον διάδρομο ενός Νοσοκομείου χτίζουν με το παράδειγμά τους διαδρόμους κάθε πτυχής της ζωής των ανθρώπων.

Θα ήθελα να εκφράσω τον θαυμασμό μου και να πώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στους:

κα Οικονομίδου Ερασμία και Κο Σαρδελή Ζαφείρη

της 7ης Κλινικής του Νοσοκομείου «Σωτηρία» για την βοήθειά τους, το ενδιαφέρον τους ,την υπευθυνότητά τους και πάνω από όλα για το ήθος τους.

Με εκτίμηση,

Μαρία Γεωργιάδου

(θυγατέρα ασθενούς Σωτηρίας Φλοκάλη)